



Afwerking van de ruwbouw van drie schoollaboratoria voor chemie, biologie en fysica.



Leerlingen aan het werk in het afgewerkte chemielabo.



Watertoren van 9m hoog om de labo's van water te voorzien.



Nieuwe tafels en banken in de refect.



De afgewerkte polyvalente refter langs de buitenkant.



De nieuwe meisjesslaapzaal op onze lagere school.



De nieuwe toegangspoort en omheining rondom het terrein van onze secundaire meisjesschool.

Bollé Bollé vzw

p/a salviaaan 29
3191 schiplaken
BE 0825.243.930
tel. +32 (0) 15 61 48 27
gsm +32 (0) 497 58 89 00
mail : info@bollebolle.be
http://www.bollebolle.be

NIEUWSBRIEF . 13

10 december 2014.

Lieve Donateurs/Sympathisanten,

'Sterren komen. Sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan. Mia heeft het licht gezien. Ze vraagt kun jij nog dromen?' Samen met enkele flarden uit interviews en artikels hangt Luc De Vos zijn klassieker al dagen in mijn hoofd. 'Groot talent'. 'Zwaar gemis'. 'Puur'. 'Grote betekenis voor onze stad'. 'Sociaal geëngageerd'. 'Onschatbare waarde'. 'Een origineel iemand met een eigen kijk op het leven. Hij is alles altijd blijven doen op zijn manier'. 'Groot verlies'. Woorden die me zonder omwegen ook aan onze pater Bolle doen denken. Albert was ondanks zijn grote droom over een eigen Tanzaniaanse fanfare, misschien geen groot muzikaal talent maar voor de rest is de vergelijking bijzonder treffend.



Het is ondertussen bijna een jaar geleden dat onze kapitein zijn schip verliet. En in dat jaar is er in ons Belgenlandje heel wat gebeurd. Ondanks de grote tegenslag in het begin van het jaar en de bijhorende veranderingen in onze vzw-werking werden er toch heel wat acties ondernomen. Zo werden er weer kilo's oud ijzer opgehaald, stroomde de trappist tijdens onze jaarlijkse trappistenavond rijkelijk, vervoerde het Fregat Leopold I schoolmateriaal

(voor meer info hierover zie www.bollebolle.be), werd er in Schiplaken een gedenksteen ter ere van onze pater onthuld en werd onze Bollé Bollé-familie een telg rijker: Karibu Korneli!

Ook in Tanzania is er de afgelopen 11 maanden heel wat veranderd. Hoog tijd dus om twee kernleden naar Igunga te sturen om ter plaatse de stand van zaken te checken en met onze Tanzaniaanse ploeg de bouwwerken voor de volgende maanden te overlopen en te budgetteren.

Dat het leven in Igunga niet meer hetzelfde zou zijn dan tijdens vorige bezoeken hadden we wel verwacht. Een parochie zonder zijn leider. Een gemeenschap zonder zijn steun en toeverlaat. Een familie zonder vaderfiguur. Een groot verlies laat grote sporen na, ook aan de andere kant van de evenaar.



Tijdens onze bezoeken in februari en maart lag het dagelijkse leven lam, trok het verdriet door de straten en hing verslagenheid en onmacht voelbaar in de lucht. Nu, enkele maanden later, zijn de draden weer opgepakt, wordt er onder de bomen weer gepalaverd over koetjes en kalfjes en straalt Igunga weer wat kleur uit. Niet zijn vertrouwde intense kleurenpalette, maar eentje met een rouwrandje. Maar doordat de geest van Albert in al zijn parochianen verder leeft, wordt de



Bollé Bollé - Ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien
rekeningnummer Koning Boudewijnstichting: IBAN: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 (met mededeling +++128/2181/00080+++)
of rekeningnummer KBC: IBAN: BE35 7340 2236 1337 - BIC: KREDBEBB (met mededeling naar keuze)



donkere omranding steeds lichter en de kleuren opnieuw intenser. Pater Bolle gaf zijn volk immers geen vissen maar hij leerde hen hoe vis te vangen. Hij geloofde in zijn parochianen, gaf hun vertrouwen en liet ze groeien in hun waarden. Hij bereidde hen zo voor op de post-Bolle periode. Hij zaaide om te oogsten en daar plukt zijn volk nu de vruchten van. En ook wij als vzw.

Sinds februari 2014 wordt de missiepost geleid door een nieuwe Witte Pater van Afrika. De basisschool werd intussen overgedragen aan de Pallotine Sisters en naar alle waarschijnlijkheid zal de secundaire school kortelings overgaan in de handen van de Theresian Sisters. Beide zusterorganisaties dragen Albert zijn filosofie, onderwijs voor iedereen, hoog in het vaandel.

Van Albert zijn kerntaken rest er dan nog de bouwwerken die wij met vzw Bollé Bollé hebben overgenomen. Voor deze werking zijn we financieel en operationeel onafhankelijk zodat conflicten met parochie of schoolmanagement uitgesloten worden. Dit alles werd contractueel vastgelegd tussen onze vzw en Aartsbisschop Paul Ruzoka op 7 februari 2014.

Sindsdien werden er al heel wat werken gerealiseerd. Zo werd het chemielabo volledig afgewerkt, werd de ruwbouw van de laboratoria voorzien van een buitenpleister met schilderwerk en werd een negen meter hoge watertoren gebouwd om de labo's van stromend water te kunnen voorzien. Daarnaast bouwden we een extra watertank van 39.000 liter, werd het volledige schoolterrein voorzien van een afspanning, werden de drie polyvalente eetzaal afgewerkt en werden er nieuwe douches gebouwd. Ook op onze lagere school werd er hard gewerkt en bouwden we een nieuwe slaapzaal voor 72 meisjes. En tot slot zetten ook lasser Edwardi en schrijnwerker Anacleti hun beste beentje voor: samen maakten zij maar liefst 87 lange tafels en 174 banken voor in de refters van onze lagere en secundaire school.



Het doet deugd om met eigen ogen te zien hoe goed Albert zijn werkmannen heeft opgeleid zodat ze ook zonder hem verder kunnen.



Intussen kregen we mede dankzij jullie een extra duwtje van 1.000 euro in de rug. Dankzij jullie stem werden we 4de in de provincie Vlaams-Brabant voor de ING Solidarity award 2014, waarvoor een dikke 'dankjewel'!

Sterren komen. Sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan? Maar ook pater Bolle is zo'n blijver. In Igunga en in zijn andere missieposten is en blijft Albert in duizenden zaken nog steeds aanwezig en zijn zijn dromen, op de fanfare na, ver gevorderd. Als vzw zullen we ons dus ook in het nieuwe jaar weer volop inzetten om die dromen verder af te werken.

Traditiegetrouw is ons vzw-lid Dette opnieuw in naam van alle Bolléers in haar pen gekropen voor onze nieuwjaarswens:



In 2014 moesten we plots afscheid nemen van ons grote voorbeeld: Pater Bolle.

Een 'boom' van een vent, die eensklaps werd geveld. Maar voor hij ons verliet heeft hij duizenden vruchten afgeworpen. Deze vruchten willen we verder koesteren en verzorgen nu we 2015 hebben ingezet.

Vruchten met de mooiste letters van het alfabet:

Bollé Bollé

Centen verzamelen om het werk van Bolle verder te zetten.

Denken en Doen, Dapper Doorzetten.

Familie om je heen!

Gezondheid,

Hartelijkheid voor iedereen,

Inzet voor het goede doel,

Liefde geven en krijgen,

Overvloed mogen delen,

Pater Bolle herdenken,

Samen zijn werk verder uitbouwen,

Tijd kunnen maken voor iets leuks,

Vriendschappen onderhouden,

Zon, Zin, Zelig genieten.

Zalig 2015!

Wij gaan ervoor, Hopelijk doen jullie weer met ons mee!

Marie-Jeanne Claes
Secretaris

Oger Vaes
Voorzitter



Ps: noteren jullie 10 oktober 2015 alvast in jullie spiksplinternieuwe agenda voor de volgende trappistenavond?